

**Nieuwsbrief 6. 2012**

Tijdens en na ons bezoek in Juli en Augustus 2012 is er veel gebeurd. Bij deze een verslag van de start van het schoolproject.

**Schoolproject Molukken**

Naast alle activiteiten mbt het waterproject zijn we ook druk bezig geweest met de basisschool. We hadden in onze bagage allemaal wat speelgoed meegenomen, zoals voetballen, pionnen, springtouw etc. Dit hebben we meegenomen toen we de school gingen bezoeken. Allemaal in onze Sukarela poloshirts werden we hartelijk, maar ook officieel ontvangen.



Na overhandiging van het speelgoed zijn we rondgeleid door de verschillende klassen. Al snel werd duidelijk dat leermiddelen erg schaars waren. De leraren hadden enkele lesboeken, en schreven teksten op het bord. De kinderen zaten vaak met 3 of 4 kinderen in een schoolbankje wat bedacht was voor 2 kinderen. De teksten van het bord werden zo veel mogelijk overgenomen in schriften, maar het was vaak zoeken naar een leeg plekje in het schrift, omdat deze al gebruikt waren. Ook moesten de kinderen vaak de pen delen met de kinderen naast hun, zodat ze om de beurt iets konden schrijven.

De teksten van het bord werden zo veel mogelijk overgenomen in schriften, maar het was vaak zoeken naar een leeg plekje in het schrift, omdat deze al gebruikt waren. Ook moesten de kinderen vaak de pen delen met de kinderen naast hun, zodat ze om de beurt iets konden schrijven.

Achter in de klas staat wel een boekenkast, maar die is leeg, en er is geen geld om boeken te kopen, kinderen leren eigenlijk alleen lezen doordat de leraar iets op het bord schrijft.



Er is ook een registratie systeem voor de aanwezigheid van de kinderen, maar er zijn ook heel veel redenen om niet naar school te gaan. Als je onder de les naar de toilet moet, dan ga je naar huis want bij de school is er (nog) geen mogelijkheid, en om dan nog weer terug naar school te gaan... Verder kan het zijn dat je uniform in de was zit, of dat je broertje of zusje dit aan heeft, en er maar geld binnen het gezin is voor één uniform. Misschien mag je de volgende dag dan, en blijft je broertje of zusje thuis. Tenslotte, als het echt regent in de moesson tijd, dan zijn er veel wegen onbegaanbaar en als je dan achteraf woont, lukt het niet naar school te komen. De kinderen zijn echter wel leergierig, vinden school belangrijk, en gaan graag naar school.



We hebben overlegd met de leraren, en afgesproken dat ze een lijst maken met spullen die ze graag zouden willen hebben en die belangrijk zijn om beter les te geven en meer kinderen te bereiken. Aan het eind van de week is deze lijst gebracht en besproken, zodat we daarmee aan de gang kunnen gaan. Op de lijst staan o.a. schriften, pennen, uniformpjes en leerboeken.



Gedurende de week zijn we in Tual, de hoofdstad van het eiland, op zoek gegaan naar een winkel waar ze schriften verkochten, en hebben we van wat geld van de stichting, wat we meegenomen hebben, 250 schriften en pennen gekocht. Daarna kwamen we nog een andere winkel tegen waar ze educatieve posters voor aan de muur verkochten en hebben we nog wat linialen meegenomen.

Het hoofd van de school was daar zichtbaar blij mee. Nadat we dit gezamenlijk naar school hebben gebracht hebben we elkaar de hand geschud en verzekerd dat er nog meer spullen zullen komen.

Tenslotte zijn we op Bali naar de bibliotheek van de stichting Coba Baca (<http://www.cobabaca.org/>) geweest, waar we gesproken hebben over de mogelijkheden samen te werken bij de aanschaf van leerboeken. Coba heeft in Nederland gewoond, in Zevenaar en was het buurmeisje van de familie Kerubun. Sinds een aantal jaren woont ze op Bali, en heeft een jaar of 3 geleden de bibliotheek gestart. Met name in het begin was het lastig om duidelijk te maken wat een bibliotheek is, nu na drie jaar wordt de bibliotheek veel bezocht, zitten er kinderen te leren en worden er veel boeken uitgeleend. Als bibliotheek heeft Coba veel contacten met uitgeverij van schoolboeken en toegezegd ons te zullen assisteren als we hulp nodig hebben. Wij kunnen een bezoekje aan haar website van harte aanbevelen.



Al met al, hebben we veel indrukken opgedaan, weten we wat de behoeften zijn van de school, en hebben we de juiste contact personen gesproken en afspraken kunnen maken om de situatie te verbeteren. Uw gift is dan ook bijzonder welkom. Tevens is er door de Stichting Projectactie Rheden toegezegd de opbrengst van de gemeente maaltijd op 12 november en de kerstmarkt van 8 december te zullen verdubbelen. Uw donatie wordt dus letterlijk dubbel en dwars gebruikt voor onze hulp aan het dorp Dian.

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor de steun aan onze stichting, mocht u onze stichting en de voortgang van onze projecten willen blijven volgen, kijk dan regelmatig op onze [website](#), of stuur een [e-mail](#) om u aan- (en eventueel af) te melden voor deze nieuwsbrief. Erik de Haan (secretaris), Edwin Keur (penningmeester) en Marco Brons (voorzitter).